

Brev sendt d. 7/11 1941 fra
Helga Vindberg, gift d. 5/11 1941 i
København med August Højrup, til
søsteren Ella Knudsen i Skørping.

-- O --

København, d. 7/11 - 41

Kære Ellla og Børge !
Allerførst Tusinde Tak for Gaven
til vores Bryllup, i kan tro jeg er glad
for dugen, den passer lige til Bordet
uden Fløj, saa det er godt, og jeg fik
en Dug af Onkel og Stella, den er
lidt større. Ja saa er vi blevet
smedet rigtig sammen, Far var med
for at se, at det gik rigtig til, og
vi havde en dejlig Dag, det var godt
Far kom herover, vi blev viet
Kl 2, og det var meget smertefrit,
saa drak vi Kaffe da vi kom hjem
vi var jo kun Krølles Far og Mor
og saa Far og os selv. Vi fik saa
Suppe Kl. 7, og da var vi 10 ialt.

Jeg synes nemlig at Inger skulde med
og saa en af Krølles Kammerater, og
Ulla og Krølles Søster og Svoger. Men
det gik meget godt altsammen, nu
skal vi saa have nogle Gæster et par
Aftener, det er værre, for det er saa
dyrt. Vi fik mange Gaver nu
skal jeg prøve at skrive lidt op. Først
fik vi ialt 95 Kr. deraf skal vi have
et Sengetæppe, det skal Ulla med ud
at købe. Saa fik vi omtrent et helt
Spisestel "Morgenfrue", jeg havde selv
6 flade Tallerkener. 1 Gavekort paa 10 Kr
der købte jeg en stor Gryde med Laag.
1 Frugtkurv - 1 Buket og 2 Potteplanter
et Barometer fik vi fra Krølles Idrætsklub
1 Kande og en Saltbøsse til Køkkenet,
eller Saltkar

og et Spejl til Badev.
et flot Entrespejl af Ulla, og en
stor Bakke af Fru Kycker, og et
Kabaretfad af Knud og Erna
Olsen, du ved hende jeg var sammen
med hos Lillemor, og af Lillemor
selv et flot Broncefad eller
Askebæger, men det er det nu for pænt
til, og af Krølles Mester fik vi
8 dejlige Bleer, 3 Nattrøjer 3 Skjorter
3 Par Benklæder og et Barnedynebetræk og
Pudevaar, nyt altsammen det var dejligt
og de vidste jo allesammen at vi
venter en Baby, bare det blev en Dreng.
Vi har faaet glatte Ringe, ikke saa
brede som Annas og Christians. Saa
fik jeg et par ægte Ørenringe af Krølle
i Morgengave, dem er jeg saa glad for.

Og nu tror jeg nok at jeg har
skrevet alt, det er det første Brev
jeg skal skrive mange endnu saa
jeg tror jeg vil slutte for denne
gang. Jeg sender jer de kærligste

Hilsener og endnu engang Tak
for Bryllupsgaven fra

Krølle og Helga

Vi har det godt, Tillykke med
den lille hun er jo blevet døbt
det er et sødt lille Navn.

Vi skal nok se og blive fotograferet
maaske paa Søndag.