

# Bygningen i Broslätt kaldt "Reimers"

Navnet er tildelt efter en beboer strygarska Mathilde Reimers (1873-1952) som lejede huset i 1914 og åbnede en lille butik i en del af bygningen som hun drev med sin datter Edla. (Bogside 147).

## Uddrag af bogens side 36-37:

Mellan Smedtorpet och smedjan har under 1800 talets förra hälft vuxit upp en lång stuglänga - den som skulle kallas "**Reimers**". År 1869 bebos den av gårdsmuraren Jöns Thomelius och hans familj. Boningslängan har båla förstu åt gaten med ingång till ett litet förkök. Til vänster ligger en spiskammare och till höger är stugan med två gavelkamrar längst ut. Längans längd är 24 alnar, bredd 9 alnar och höjd 3 1/2 aln. Byggnadssättet är båle och stolpar i furu med med ekefot under halmtak. Thomelius disponerade också en fähus länga, uppförd i skiftesverk av furu och täckt med halm. Här finns, förutom fähus, lada, loge och voggulv. Längden på på huset är 18 alnar, bredden 9 alnar och höjden 3 1/2 aln. - Reimerske huset revs 1961.

Svensk Wikipedia fortæller at en svensk alen er lig med 0,5938 meter, således er "Reimers" beboelsesbygning 14,25m lang, 5,3m bred og 2,07m høj. Udhusbygningen var 10,69m lang, 5,3m bred og 2,07m høj.

Huset er også omtalt som Bødkerhuset og har nr. 13 i folketællinger og husforhørs protokoller.

## Beboere:

Bødkeren **Bengt Jacobsen Malmberg** (1725-1786) skulle have boet i dette hus eller en tidligere bygning fra 1748 til sin død den 25 november 1786, 61 år gl. efterladende enken Gunnil Nielsdtr.

Bødkeren **Jöns Winberg (den ældre)**, Svend Vindbergs fader må være flyttet ind i huset med hustru Elna Jönsdtr og sønnen Swen kort tid efter bødker Bengt Malmberg døde for da Swen døde den 2. maj 1787 kun 2 år og 10 mdr. gl. boede de i Broslätt. Jöns og Elna var kommet fra kirkebyen Brönnestad hvor de havde boet siden deres vielse i 1783.

Børn i hjemmet:

- 2. feb 1788: Swen, død i København den 31. juli 1856. Tvilling.  
Anders, død i Broslätt den 10. april 1788. Tvilling.
- 31. marts 1791: Elna, død i Kristians stad den 22. dec. 1855.
- 3. juni 1794: Jöns (den yngre), død i Broslätt den 12. dec. 1865

**Jöns Winberg (den yngre)** kommer allerede som 13 årig "ud i verden" idet han 1807 tjente i Röinge i Snöstorps sogn. Året 1812 kom han til Kristianstad sandsynligvis for at færdiggøre uddannelsen til bødker / tøndemager, I 1815 kom han tilbage til hjemmet og overtog mere og mere af faderens arbejde både med jorden og i bødker værkstedet. Hans far havde et dårligt ben og moderen var blind. I 1817 blev Jöns gift i Brönnestads kirke med Elna Torkelsdtr.

Børn i hjemmet:

- 25. marts 1818 Thora Cathrine, dtr af Jöns' bror Svend, kom 1819 fra København.
- 2. april 1821 Dødfødt datter.
- 11. juni 1822 Andreas, død i Broslätt den 11. sep. 1822, 3 mdr gl.
- 1. aug 1824 Johanna, død 12. sep. 1889 i Brönnestad.

Hustruen Elna Torkelsdtr døde 13. nov. 1832, 49 år gl. og året efter blev Jöns gift med Johanna Britta Piculell. De fik kun et barn:

- 31. aug. 1834 Catharina Eligunda, død 29. juli 1908 i Ebbarp, Häglinge.

Den 18. april 1845 flytter familien til Stoby, Jöns havde købt Algustorp mølle ved Almaåen.

Bødkeren Bengt Ljungberg overtager huset og Winbergs opgaver som "Tunnbindare" i Broslätt.

På de efterfølgende sider ses fotografier og tegning over beboelseshuset **Reimers** fra siderne 38 113 og 147 i bogen "**Broslätt - hantverkarbyn som tystnade**".



Reimerska boningslängan vid gadan, riven 1961. Foto T K 1960.



Planlösningen till "Reimers" efter skiss 1945 och muntliga uppgifter. Ritad av T K 1969.



*Befolkningen på Broslätt vid midsommarfest på "gadan" ca 1917. Foto Fr. Holmer.  
I bakgrunden syns Reimers' långa med brunnjungen vid södra gaveln.*

## BRUNN OCH KILLA

Om vattenförsörjningen på Broslätt berättar 1966 Sigfrid Svensson i Lörup, född i Hovdala 1888:

Brunnen var precis intill gaveln på Reimershuset. I den där gamle brunnen skulle de hämta vatten runt om i husen. Då låg där ju många hus oppe i backarna, och där var inte vatten. Där var sandbackar, så de kunde väl inte få nåt vatten. Annars skulle de ner till åen, när de skulle ha vatten till och diska och tvätta.

Brunnen vid Reimers var en sån där "brönnjung", en stor "klynnad" ekestock, och så var där en stång i den som var lång som brunnen var djup, och det var en djup brunn. Nederst på stången var ett beslag, likadant som jag har i mina brunnar i Lörup, med en "klinka" till och öppna och stänga. Ikring brunnen var ett fyrkantigt kar av bräder. "Brönnjungen" var gammal, den hade stått där så länge jag minns.

Men sen var där borta vid Boketorp en gammal "killa", den var inte så djup. Det är precis ovanför det gamla mejeriet, den finns väl ännu, naturligtvis. Där var riktigt fint dricksvatten. Dit gick de och hämta vatten nerifrån Gården, och flera hus tog vatten där.

**Mathilda Andersson f Johnsson** 1840 i Strövelstorp. Tre års tid drev denna änkefru lanthandel till "Jägarens" på Broslätt, mellan 1878 och 1881, då hon flyttade till Kristianstad.

**Johannes Pålsson** titulerades "bodbetjent", då han 1881 flyttade till Stoby.

**Adolf Herman Theobald Swane** var född 1831 i Köpenhamn. Kom 1879 till Broslätt och kallades då handelsagent. Tillsammans med ovanstående Mathilda Andersson skötte han kommersen i lanthandeln. Han skrevs som dansk undersåte och återvände till Köpenhamn 1881.



*Längan vid Broslätta gada, där Mathilda Reimers bodde och drev handelsbod.  
Foto E Leijonhufvud 1945.*

**Mathilda Reimers** född 1873 i Häglinge, död 1952, bodde med föräldrarna, arrendatorn Nils Reimers och hustrun Elna Persson i Lörup, innan hon kom till Broslätt. Hon står 1910 antecknad som strykerska, och bodde då med dottern Edla på Broslätt, vilket vid den tiden räknades till Lörup nr 8. Mathilda hade också sonen Evert, född 1909, död 1984.

Strykinrättningen var till en början inrymd i ett rum i uthuslängan på Boketorp, och det rummet var antagligen även bostad. Därifrån flyttade Mathilda fram till längan vid "Gadan" och öppnade i början på 1900-talet en liten butik, som hon skötte tillsammans med dottern Edla. Mathilda bryggde också julöl åt Ehrenborgarna efter ett gammalt Hovdalarecept (se T. Brogårdh: Från slott och koja, 1974, s. 33).

I kontrakt den 26 oktober 1914 uthyr Christian Ehrenborg till Mathilda Reimers, på en tid av 10 år, "den lägenhet, som förr bebotts af Maria Thomelius". Hyran var satt